

# Frill

NORDJYSKE

2. februar 2018



I laboratoriet med en af verdens bedste ultraløbere



Har du hørt, når ræven roller?



# Sviptur til Poznan

250 km fra Berlin findes et oplagt mål for en forlænget weekend i en af Polens vigtigste handelsbyer





Der ligger mange gavlhuse i byens centrum, og flere af lejlighederne er i dag bygget sammen med nabohuset.

# Poznan - en polsk perle

En oplagt mulighed for forlænget weekendtur med begrænset bagage

**Tekst og foto Hans Michael Christiansen**  
redaktion@nordjyske.dk

**P**olske Poznan er en lille perle mindre end 250 kilometer øst for Berlin, men alligevel kender de færreste danskere byen. Det er synd. For Poznan har meget at byde på. Først og fremmest den gamle markedsplads med de smukke, historiske og pastelfarvede huse og de snævre gyder spækket med billige restauranter og cafeer. Men også storbyens energiske puls takket være de tusindvis af unge studerende, der læser på byens universiteter. Eller ultramoderne shoppingcentre og tophoteller, som dystet om de mange udenlandske gæster, der drages af Poznans ry som Polens internationale messecenter.

Med gode og billige flyforbindelser fra blandt andet Billund er det et godt rejsemål, hvad enten det gælder en forlænget weekend eller en længere periode. Byen kan selvfølgelig også besøges i bil eller med tog.

Poznan er en af Polens vigtigste

handelsbyer, og med 130.000 tørstige studerende og tilreisende businessfolk har byen udviklet en særlig sans for både business og pleasure. Der er masser af gang i byens gå ud-scene, og Poznan er en af Polens ældste byer med en interessant historie og masser af se. Poznan er berømt for sin øl. Landets største producent Lech hører hjemme i byen, der har de stolte brygge-traditioner fra tyskerne.

**Polens ældste by**

Det er Polens ældste by, anlagt som en borg i 700- eller 800-tallet mellem floderne Warta og Cybina. I 900-tallet boede den vestslaviske stamme, polanerne, i området. Stammen kom til at dominere de øvrige stammer i det, der i dag kendes som Polen.

Poznan fik Magdeburgrettigheder i 1253. Byen blev underlagt Preussen ved Polens anden deling i 1793 og genvandt, som resten af Polen, først sin selvstændighed i 1918. Fra 1939 til 1945 var Poznan besat af Tyskland.

Mieszko I, hvis ansigt er afbilledet på 10 zlotysedlen, gjorde Poz-

nan til den første hovedstad i Polen.

Poznan er en smuk og fascinerende by, hvor historien på en usædvanlig måde flettes sammen med de moderne tider. Det er byen, hvor den polske stat opstod for næsten 1100 år siden, og man kan opleve det hele til fods, når man bevæger sig rundt med basis i den ældste del af byen, Ostrow Tumski, et kvarter, der blev etableret i middelalderen i gaderne omkring den gamle markedsplads Rynek med det store renæssancerådhus. Den farverige markedsplads er byens ubestridte centrum og bugner af cafeer og restauranter, hvor øllet brygges i store, skinnende kobberkedler på stedet, eller Ratuszowa, hvis det skal være prima polsk køkken.

Den gamle bydel er mere end Rynek. Gå på opdagelse i sidegaderne, og du finder et middelalderslot under genopbygning og den smukkeste rød-hvidebarokkirke og kloster, Fara Poznanska. Se kirken in-



Kun personer med originalt certifikat har lov til at bage og sælge Saint Martin Croissants.

defra og fang en gratis orgelkoncert på lørdage kl. 12.15 - eller værdifuld med en jazzkoncert en aften. Tag en guidet tur i kirkens kro-

ge efter koncerten og spis i gårdhaver efter italiensk og spansk inspiration. Det er helt forryllende, så meget mange cafe-ejere gør ud af de-



Kultur- og shoppingcentret Stary Browar rummer butikker i flere etager i et tidligere bryggeri.



Flere steder i byen møder man bibliotekske, hvor borgerne bytter bøger.



På Rogalowe Muzeum Poznania stifter de besøgende bekendtskab med de velsmagende Saint Martin Croissants, som de også selv får lov til at bage.

gamle jødiske gade Zydowska. Udefra kan de se jævne ud, men går man ind - og det bør man gøre - opdager man et eksotisk mekka af

blomsterpyntede gårdhaver efter italiensk og spansk inspiration. Det er helt forryllende, så meget mange cafe-ejere gør ud af de-



Slottet er ikke så gammelt, som stilen antyder.

## Poznan

**REJSEN DERTIL:** Med fly fra Billund, Ryanair, to gentlige forbindelser, 35 kroner hver vej, hvis man kan "nøjes" med en trolley som håndbagage.  
**MED BIL FRA AALBORG:** 990 km svarende til cirka 10 timer.  
**OVERNATNING: FRA** 150 kroner for et dobbeltværelse og opfejer (trivago.dk).  
**MAD:** På mange centrale spisesteder kan to personer spise en to retters menu med enten to halve liter øl eller en flaske god vin til cirka 100 kroner.  
**VALUTA:** Polske zloty. Kursen den 23. januar 2018 var 178,50 kroner for 100 zloty.  
**POZAN CITY CARD:** Giver gratis transport med busser og sporvogne samt fri entre til museer og attraktioner samt rabatter på hoteller og restauranter. Prisen for henholdsvis 1, 2 og 3 dage er 35, 49 og 59 zloty. Kan købes i lufthaven, på turistkontorer og på mange hoteller samt online hjemmefra  
**LINK: WWW.POZAN.TRAVEL/EN/**



GRAFIK: JK

sign og hygge for at skabe de mest attraktive oaser.

Ingen tur til Poznan uden at se kejser Wilhelm II's bombastiske slot, der godt nok ligner en middelalderborg, men reelt er fra 1910. Foruden kejserresidens har slottet en fortid som nazisternes hovedkvarter under Anden Verdenskrig, men er nu om dage et udstillings- og kulturhus med art house biograf, festivaler, performanceart og meget mere. Slottets have er en skøn, uventet oase med roser og springvand, og på den fine Pod Pretekstem serveres kage, kaffe og mere solide måltider til UG.

**Indkøbscenter i tidligere bryggeri**

Polakkerne har haft stor succes med at omdanne gammel industri til lækre kultur- og shoppingcentre. En af dem er Stary Browar, et kæmpe bryggerikompleks fra 1844, der som kultur- og shoppingcenter har givet nyt liv til en hel bydel. Her er kunst på alle etager og butikker med alt, hvad hjertet kan begære og nogle af Poznans bedste restauranter, blandt andet den

toptunede Blow Up Hall 5050, der er halvt kunstværk, halvt gourmetrestaurant. Parken underfor Stary Browar er et af de lokales yndlings-hangouts med liggestole, kaffe, cocktails og chill-out DJ. Stary Browar har vundet priser som et af Europas bedste shoppingcentre rent arkitektonisk.

Stary Browar overgås snildt i størrelse af mega-centret Galeria Malta, som er det største i det vestlige Polen. Det enorme kompleks ligger klods op af den kunstige sø Malta, som er et multi-rekreativt område. Byen er vært for en lang række internationale festivaler, koncerter, happenings, udstillinger, samt forestillinger, præsentationer og gallafester. Mange store arrangementer afholdes i det smukke område ved kaproningsbanen "Malta" i den østlige del af byen, hvor der også findes en skibakke.

Efter et besøg i Katadrallen - husk at komme ned til udgravningerne i underetagen - gælder det hipsterkvarteret Srodka. En lille byhave, hængekøjer, liggestole, containerboder, strandbar, og

selvfølgelig et stativ til fixie-cyklerner.

Det bliver næppe mere hipt end her i container-byen ved Wartafloren, hvor man kan møde byens unge, kreative klasse og dem, der ligner. Her er masser af events, koncerter, film og kunstværksteder samt rig mulighed for at hænge ud med en drink, mens floden og folkelivet passerer forbi.

**Saint Martin Croissants**

Man skal sætte tid af til at besøge Rogalowe Muzeum Poznania og stifte bekendtskab med de velsmagende Saint Martin Croissants. Disse sælges overalt i byen i dagene op til og på det, vi kalder mortensaften, og som i netop Poznan er en dag, som alle fejrer. Sankt Martin er byens skytshelgen.

På museet hører man historien om dagen, baggrunden for dagen og man lærer at lave Saint Martin Croissants. Består man "prøven", får man certifikat som officiel bager. Og kun personer med dette certifikat må stille op og sælge brødet på dagen.