

Poznan

Het grootste stadsgeheim van Polen



Heb je Warschau en Krakau al gezien en wil je een andere Poolse stad ontdekken? We tippen Poznan, een historisch pareltje met een zinderend uitgaansleven. Als winnaar van onze Poznan-lezersactie en diehard Polenfan, ging online Columbus Communitylid Janna van Eekelen je voor. Ze deelt haar favoriete plekken voor een lekker lang weekend weg.



1 Ga naar de markt

Centraal op **Stary Rynek**, de Grote Markt, staat een rijtje bontgekleurde zestiende-eeuwse vissershuisjes waar vroeger de dagvangst werd verkocht. Zo fotogeniek dat je maar wilt blijven fotograferen! Het plein is niet alleen sfeerol vanwege alle historie en architectuur, maar ook dankzij zijn levendige terrassen en eetgelegenheden. De straatjes eromheen zijn overigens net zo sfeerol, met leuke, minder toeristische restaurantjes en cafés.

2 Ga naar de kerk

De **Kerk van de Aartsengel Michaël en Sint-Stanislaus**, in de volksmond ook wel Fara genoemd, is een van de indrukwekkendste gebouwen van de stad. Het ligt aan het eind van een straatje dat eindigt op Stary Rynek, de Grote Markt. Een rustpunt in de stad, en in de zomer lekker om even af te koelen. Het barokke interieur is fenomenaal, je komt ogen tekort. Elke dag is er om kwart over twaalf een orgelconcert. Daarnaast ligt trouwens een al even imposant, zalmroze kloostercomplex uit de zeventiende eeuw. *Fara Poznanska, Klasztorna 11, fara.archpoznan.pl.*

3 Zoek raad

Het witgroene **Ratusz**, Raadhuis, is de trots van Poznan. Op de gevel staan afbeeldingen van de eerste Poolse koningen, die hier hof hielden. Het gebouw is nu een historisch museum, dat vanwege zijn prachtige zalen meer dan de moeite waard is om te bezoeken. *Ratusz, Stary Rynek 1, poznan.pl.*

4 Pak een honingbiertje

Het restaurant van **Brovaria** is vooral befaamd om zijn bier, dat in de inspannende brouwerij wordt gemaakt. Je hebt de keuze uit tarwebier, pils en – de grote klapper – honingbier. De locatie op de Grote Markt is onovertroffen. *Brovaria, Stary Rynek 73-74, tel. 618586868, brovaria.pl.*

5 Bak een croissantje

Een bezoek aan een prachtig renaissancehuis én de lekkerste croissantjes van de stad: bij het **Rogalowe Muzeum Poznania** sla je twee vliegen in één klap. Elke dag worden hier workshops croissants bakken georganiseerd, naar lokaal receptuur. *Rogalowe Muzeum Poznania, Stary Rynek 41, rogalowemuzeum.pl.*

Poznan in een oogopslag

- **Vijfde stad van Polen**, gunstige ligging in het westen van het land, aan de hoofdweg van Berlijn naar Warschau.
- **Bakermat van de Poolse staat** Met een geschiedenis die teruggaat naar de tiende eeuw. De eerste Poolse koningen liggen hier begraven.
- **Belangrijke universiteitsstad** Studenten zorgen voor ongedwongen vibe en een fantastisch uitgaansleven.
- **Rechtstreekse budgetvluchten** met Wizz Air vanaf Eindhoven. Kijk ook op Vliegtickets.nl, waar Columbus-abonnees € 25 korting krijgen per boeking, columbustravel.nl/abovoordeel.
- **Meer info** via polen.travel en visitpoznan.info.



6 Zoek het groen op

De groene longen van de stad vind je in het **Citadelpark**, dat is aangelegd op wat in de negentiende eeuw een enorme Pruisische vesting was. Je kunt per fiets het groen en allerlei beeldhouwwerken verkennen. Andere opties zijn de musea over de vestingwerken en het leger van Poznan.



6

7 Ga uit eten in een drukkerij

In **Concordia Design** wisselen ze niet alleen om de paar weken het menu, maar het hele interieur. Het restaurant, gehuisvest in een gerestaureerde, negentiende-eeuwse drukkerij, wil daarmee een springplank voor lokale ontwerpers en kunstenaars bieden. Ook het eten – lichte gerechten uit de Franse en Italiaanse keuken – is voorbeeldig. **Concordia Design**, *Zwierzyniecka 3*, tel. 616674400, concordiadesign.pl.



7

8 Doe een koffie in de mooiste binnentuin van de stad

De prijs voor het café met de mooiste binnentuin gaat zonder twiifel naar **Café Bordo**, met zijn klimplanten, bloempotten en huiskatten. Op het menu staat naast goede koffie eerlijk Pools eten zoals hartige soepen en geroosterde gans met pruimensaus. **Café Bordo**, *ul. Zydowska 28/3*, tel. 618510081, cafebordo.com.



9

9 Ga eilandhoppen

Poznan is de eerste hoofdstad van Polen geweest omdat hier in het jaar 966 het land tot het christendom werd bekeerd. De Sint-Petrus-en-Paulusbasiliek, de eerste kathedraal van Polen, staat op **Ostrów Tumski (Kathedraal-eiland)**, net buiten het centrum in de rivier de Warta. Het is een mooi deel van de stad om door heen te wandelen. Je vindt er naast kerken ook het bisschoppelijk paleis, een museum met religieuze kunst en huizen van geestelijken.



11

10 Maak een snoepreisje

Voor zoetekauwen is **Słodkie Czary Mary** een must. In deze kleurrijke snoepwinkel kun je drie keer per dag (check de winkeldeur voor de tijden) met eigen ogen zien hoe lolly's en ander suikergoed worden gemaakt. Leuk voor cadeautjes/souvenirs. **Słodkie Czary Mary**, *ul. Wrocławska 12*, słodkieczarymary.pl.



10

11 Lui op een containerstrand

Tussen mei en september word je tijdens een wandeltocht langs de rivier de Warta verrast door een stadsstrandje en opgestapelde containers waar cocktails en bier worden geschonken, dj's plaatjes draaien en (pogingen tot) kunstwerken worden vertoond. Deze hipster-oase wordt **KontenerART** genoemd en is een van de leukste zomerse relaxplekken van de stad. **KontenerART**, *Ewangelicka*, kontenerart.pl.



11



8



10



12



14



16

Oud en nieuw in Poznan: je kunt hier zowel kerken bezoeken waar de eerste koningen van Polen werden gekroond als lokale biertjes proeven in hippe omgebouwde fabrieken

12 Hang de kroegrijger uit

Elke rechtgeaarde bierliefhebber klopt aan bij **Piwna Stopa**. In de kroeg staan maar liefst tweehonderd biertjes van over de hele wereld op het menu. In de zomer nodigt de biertuin uit tot laat borrelen (en barbecueën) terwijl in de winter de open haard voor gezelligheid zorgt. **Piwna Stopa**, *Szewska 7*, tel. 784442733, piwnastopa.pl.

13 Neem een koffie to go

Bike Café, het beste café van Poznan, neemt het begrip 'koffie to go' wel héél letterlijk: met een espressomachine en versgemalen bonen neemt de barista plaats op een bakfiets en rijdt de stad door op zoek naar koffieleuten. Een supergoed concept! **Bike Café**, bikecafe.pl.



13

14 Ga shoppen in een oude brouwerij

Ook als je geen shopaholic bent of niet doodgevonden wilt worden in een winkelcentrum, moet je even een kijkje nemen in **Stary Browar**. Tientallen luxe winkels, restaurants en een bioscoop zijn ondergebracht in een schitterend gerestaureerde en gemoderniseerde brouwerij uit de negentiende eeuw. Pal voor het gebouw vind je een park met ligstoelen, dat druk wordt bezocht door locals en ideaal is om even bij te komen van je winkeluitpattingen. **Stary Browar**, *Półwiejska 42*, tel. 618596050, starybrowar5050.com.

15 Pak een rustmomentje met huisgemaakte taart

Voor een relaxmomentje met een kop thee of koffie en een royaal stuk taart nabij de populaire Grote Markt is **Weranda Caffe** de aangewezen plek. Neem even de tijd en ga in de schattige binnentuin zitten. **Weranda Caffe**, *Swietostawska 10*, tel. 618532587, werandafamily.com.



15

16 Spijker jezelf bij over Polen

De ultramoderne architectuur van de **Brama Poznania** is verrassend gezien het doel van het museum: een overzicht van de meer dan duizend jaar oude geschiedenis van Polen, die hier bij het Kathedraaleiland begon. Op deze plek werden de eerste koningen van het land gekroond. Dankzij onder andere een interactieve kaart van Poznan onder je voeten word je op een ongedwongen, interactieve manier bijgespijkerd. **Brama Poznania**, *Gdanska 2*, tel. 616477634, bramapoznan.pl.



17

17 Ga mensen kijken op het Vrijheidsplein

Hoewel de Grote Markt het historische centrum van Poznan vormt, klopt op **Plac Wolności (Vrijheidsplein)** het hart van de stad. Het is een ontmoetingsplek waar in de zomer veel concerten en evenementen plaatsvinden. Je vindt hier het Nationaal Museum, het Pools Theater en de negentiende-eeuwse Raczyński-bibliotheek, maar de grote blikvanger is de fontein, die bestaat uit twee tien meter lange 'zeilen' waaruit water stroomt. Door middel van een loopbrug kun je er doorheen wandelen. 's Avonds wordt het bouwwerk mooi verlicht.